

Arno Wallaard Memorial Toertocht

Als de krokussen uitschieten en de vogels fluiten, dan pomp jij je banden hard. Toch? Het voorjaar is in aantocht en daarmee breekt de mooiste tijd van het jaar aan voor prachtige fietstochten. Aan jou de vraag: staat op 2e paasdag, **1 april**, de [Arno Wallaard Memorial toertocht](#) al in jouw kalender?

Diverse afstanden en voor jong, oud & snel

Fietsen kan iedereen en de polder is van ons allen. Daarom zijn er **tal van afstanden** met leuke extra's:

- **11 km:** Paaspuzzeltocht voor families
- **30/60 km:** Polderpuzzeltocht
- **60/95/120 km:** Gewoon lekker trappen en scoor een QOM of KOM!

Gratis en winnen!

Bovendien zijn er onderweg **gratis consumpties** bij horecagelegenheden langs de route. En let op: lever jij je ingevulde puzzeltocht in bij de finish in Meerkerk, of rij jij jezelf in de top van de QOM/KOM op de route? (Volg ons op [Strava](#)!) Dan maak je **kans op een VIP-plek bij de profwedstrijd** op 13 april! Voor kinderen die finishen in Meerkerk is er altijd prijs.



Waar & hoe laat?

Vroeg uit de veren en vóór de paaslunch thuis, of een dagje uit!

- Starten kan van **8.30 - 12.00 uur** vanaf De Burcht, Sportpark SV **Meerkerk**
- Opstappen kan ook vanaf De Krom in **Oud-Alblas**.

Fiets voor een fiets

Fietsen is voor iedereen, schreven we. Door je in te schrijven voor de Arno Wallaard Memorial Toertocht help jij een kind in Sri Lanka aan een fiets om mee naar school te gaan. Het goede doel Compassion helpt daar kinderen die in extreme armoede leven aan een toekomst.

Kosten en inschrijven

Alle informatie hierover vind je op onze [website](#). Inschrijven kan ook bij de start in Meerkerk. Volg ons voor het laatste nieuws op [Facebook](#)!

Nog nooit van de Arno Wallaard Memorial gehoord?

Arno was een jongen uit de polder met een droom. Hij wilde profwielrenner worden. Duizenden rondjes fietste hij, verborgen paadjes waren er niet voor hem en hij kende elke straatsteen. Onderweg voerde hij gesprekken. Met passanten die probeerden aan te haken en met koeien en schapen in de weilanden. En al fietsend telde hij fazanten, buizerds en spechten. Arno's droom werd werkelijkheid, op zijn 26e tekende hij een profcontract. Helaas overleed hij enkele maanden later aan een onbekende hartziekte. Met de Arno Wallaard Memorial Toertocht verspreiden we Arno's

polderpret aan alle fietsliefhebbers uit de regio. Op 13 april wordt ook de Arno Wallaard Memorial wedstrijd georganiseerd. [Ga naar de website voor alle informatie en om je in te schrijven!](#)

