

# Een vagebondencross – wie vindt dat nou leuk

Ja, lastig om daar nou meteen antwoord op te geven. Want, een vagebondencross, wat is dat dan?

Wel, om daar achter te komen gaan we er gewoon maar es één organiseren :-)

De datum die we er voor gekozen hebben is woensdag 28 december, in de middaguren. Het evenement (nou ja, evenement. Da's wel een zwaar woord voor een ludiek initiatief) zal naar verwachting plaatsvinden in polder Overslingeland (Noordeloos - Smoutjesweg, daar ergens).

Het gaat ongeveer als volgt: Er is een startstreep, er klinkt een gewerschot, we vertrekken in peloton alsof het een echte wedstrijd is. Hoewel de loop van het parcours eenvoudig te noemen is, zal je 'the ride' eerder als pittig ervaren. We steken weilanden over, overbruggen greppels, wankelen over niet al te brede planken en doorwaden her en der zelfs modderige secties en een enkel slootje.



Als kers op de taart kom je onderweg hindernissen als kuilsilo's, weidehekken en boomstammen tegen. En ja, zelfs asfalt zal niet ontbreken :-)



Na om-en-nabij een uur sportieve ontspanning trek je, ook weer met plezier, droge warme kleren aan en genieten we gezamenlijk nog wat na bij wat we met een beetje fantasie onder de noemer Alblasserwaardse lekkernijen kunnen scharen.

Wil je een alvast beter idee krijgen: ga dan naar Youtube en zoek "1960 Tyneside Vagabonds Cyclo-cross". Let op: we organiseren een milde versie van deze rit :-)

Zodra je bijgekomen bent van het lachen en vanuit die voorpret zin krijgt om deel te nemen, stuur dan een e-mail naar [polderchallenge@gmail.com](mailto:polderchallenge@gmail.com) en je hoort erbij!

De minimum leeftijd is 14 jaar en we rijden met z'n allen in één en dezelfde categorie.